

## Lied van Lange Jaap

Zie hoe helle stralen  
Langs de sterrenhemel dwalen  
De lichte wieken reiken  
Over stad, land en zee

In het nacht'lijk duister  
Straalt Lange Jaap in luister  
En seint de zeelui buiten  
Hier in veilige ree

Maar wanneer de zee met koppen van schuim  
Losbeukt op dijk en schepen  
Wordt het zeemanshart altijd blij en ruim  
Zodra hij 't licht heeft begrepen

Straal maar trouwe wachter  
Je licht blijv' nooit ten achter  
Het lot van vele mensen  
Is steeds in je hand

In 't schemerdonker  
Daar op de dijk  
Bij 't stergeflonker  
Voel ik me rijk  
Onder die stralen zwoeren wij trouw  
En werden wij man en vrouw

Vele lentenachten  
Stonden we saâm te wachten  
En keken naar het draaien  
Van dat heldere licht

Vele jonge mensen  
Die een mooie toekomst wensen  
En daarvan innig dromen  
Bij 't vuurtorenlicht

Want wanneer je hoort de stem van de zee  
Vol van geheim gefluister  
Dan daalt in je hart een heel diepe vree  
Zie je de toekomst niet duister

Straal maar trouwe wachter  
Je licht blij' nooit ten achter  
Het lot van vele mensen  
Is steeds in je hand

Tekst (december 1949): Gustaaf H. van Heusen.

Melodie: "Chante encore dans la nuit", beroemd geworden door Charles Trenet.

Première: 20 februari 1950 in revue "Carnaval in nieuw livrei" in gebouw van R.K. Volksbond, Molengracht, Den Helder.

Als duet gezongen door Leo Wols en Hetty van Alphen, met achtergrondkoor.

Encenering: Vuurtoren met flitsend draailicht op achtergrond; wandelaars op de dijk; dames in zomerkledij met zonnehoeden op terras van Badhotel.